

Uitzicht over Lough Gill

Dames als Dancing Queens...

De 20^{ste} editie van de King of Clubs bracht de dames veel actie, maar evenzoveel ontspanning. Van een spectaculaire beklimming van een trap die 275 treden telde in de omgeving van Sligo, en bovenaan uitkijk bood over

Met een bezoek aan de Pottery Belleek waande je jezelf in een ver verleden. Een unieke fabriek, waar je je ogen uitkeek naar de minuscule details die per artikel door mensenhanden werden aangebracht. Het traditionele shopping dagje deed zijn naam ook weer eer aan. Deze keer brachten we opnieuw een bezoek aan de prachtige stad Athlone. Elk jaar verwacht je misschien dat het winkelen een keer zijn belangstelling zou verliezen, maar niets is minder waar. De dames kochten er op los en het busje wat ons vervoerde had ternauwernood voldoende ruimte om alle inkopen mee te krijgen.

Voetjes van de vloer

De laatste dag werden de dames verrast met een workshop in Ierse dansen. De workshop werd gegeven door een zeer getalenteerde danslerares in het Dock, een bekend Theater in Carrick-on-

Shannon, en dit bleek lang niet zo gemakkelijk als de dansuitvoeringen in de theaters je doen geloven. Maar hilarisch en leerzaam was het wel.

Leitrim Tourism was dit jaar opnieuw de sponsor van dit volle, met geheel nieuwe aspecten en zeer goed verzorgde programma voor de dames. Dat er minder dames waren dan voorheen deed niets af aan de gezelligheid en sfeer. We zullen nog vaak aan dit voorlopig laatste KOC damesprogramma terug denken.

Met dank aan Beet, Leitrim Tourism en alle voorgaande sponsoren die deze programma's voor de dames al die jaren mogelijk hebben gemaakt.



Theedoekjes voor 4 euro??

ADÈLE PUTS

activeren mei 2012, publicatie juli 2012

Op de helft van 275 treden



Bijkomen in het bubblebad



Nog maar een tasje erbij



Hebben we alles?



Begin van een nieuwe dag



De eerste danspasjes...